

Driemaandelijks tijdschrift
Vijfenzveertigste jaargang - nr. 4

België

P.B.

8820 Torhout

BC 31088

Het Zwaantje

Orgaan van de VZW "De Zwaan" - Lichtervelde
Correspondentieadres: Brugsebaan 29

erkeningsnummer : P904062

oktober 2012



Wij verzekeren U

Onderlinge Brandverzekering

St.-Donatus Lichtervelde

Zaakvoerder: Luc DENOO
Leysafortstraat 18A - 8810 Lichtervelde
tel. 051 722 122
e-mail: luc.denoo@verz.kbc.be



DE BOKSNEUZE

"Waar gezelligheid troef is"

Bij Filip & Karien

Gsm : 0475/ 95 01 39

Open:

vrijdag van 10u00 tot ...

zondag van 10.00 tot 13.00

Statieplaats 8 - 8810 Lichtervelde



ullier

Franky MULLIER

Binnenhuisdecoratie

- Keukens en badkamermeubelen op maat
- Plafonds
- Binnendeuren

leperseheerweg 57
8820 TORHOUT
Tel. 050/215.215



martine.kerkhove@telenet.be
franky.mullier@telenet.be
www.denspanjaard.be

DIERENSPECIALZAAK

den Spanjaard
bij Martine



- Voeders voor alle dieren
- Honden- en kattenvoeding
- Alle grote merken te verkrijgen, ook eigen merk

"Den Spanjaard"



ELEKTRO FIEMS

Gabriël en Patrick

Boomgaardstraat 22

8810 LICHTERVELDE

Tel. 051/72.23.58

- Elektrische installaties
- Nijverheidselektriciteit
- Elektrische verwarming
- Sfeerverlichting
- Keukeninbouwtoestellen
- Huishoudtoestellen



Tuinonderhoud

J. Van Moerkercke

Zweezelestraat 100

8810 LICHTERVELDE

Tel. 051/72.37.83

GSM 0495/24.37.83

Het Zwaantje



Driemaandelijks tijdschrift

45ste jaargang

nr. 4

Verantwoordelijke uitgever: Laurent Pattyn, Ketelbuiserstraat 41 – 8810 Lichtervelde

Rek. nr. BE03 8334 2326 1584 (vzw De Zwaan – 8810 Lichtervelde)

Beste lezer,

In dit Zwaantje kondigen we het Cecilafeest aan en de toneelvoorstellingen. We hopen alvast dat jullie hierop aanwezig kunnen zijn.

Daarnaast zijn we uitermate verheugd te mogen aankondigen dat onze fanfare het uitstekend deed op de eerste wedstrijd waaraan ze deelnamen onder leiding van onze nieuwe dirigent Wouter Vercruysse. Binnenin dit Zwaantje vind je nog meer info over deze mooie prestatie.

De wijnactie van de fanfare die vorig jaar uitstekend verlopen is, wordt verder gezet. We hopen alvast het resultaat van vorig jaar te kunnen overtreffen.

ACTIVITEITENKALENDER

21 oktober	Deelname Fanfare aan Vlamowedstrijd
27 oktober	Opening Spoorwegtunnel m.m.v. Fanfare
3 november	Sint-Ceciliafeest
11 november	Opluisteren Wapenstilstand
24 november	Opvoering van Per(r)ongeluk door Willen is Kunnen
25 november	Toneel voorstelling
01 december	Toneelvoorstelling
01 december	Deelname Nationale Orkestwedstrijd Fanfares in Lemmensinstituut Leuven
02 december	Toneelvoorstelling
08 december	Toneelvoorstelling
09 december	Toneelvoorstelling
14 december	Toneelvoorstelling
15 december	Toneelvoorstelling
22 december	Toneelvoorstelling
31 december	Oudejaarsfuif Café De Zwaan
04 januari	Nieuwjaarsreceptie
06 januari	Nieuwjaarsconcert Ferventis
26 januari	Fuif Basket Zwevezele
03 februari	Fuif Meisjeschiro (aspi's)
03 maart	Cafétheater
04 maart	Cafétheater
10 maart	Cafétheater
11 maart	Cafétheater
17 maart	Cafétheater
18 maart	Cafétheater
27 april	Fuif Meisjesscouts
27 april	Bella Italia Concert met Italië als rode draad

VOORBIJ EN NIET VERMELD IN DE KALENDER

Beide Lichterveldse muziekverenigingen hielpen gezamenlijk op 22 augustus de eerste steenlegging van het nieuwe woonerf van Tordale opluisteren. Het Klein Muziekje speelde op 13 oktober in Kuurne op een bloemententoonstelling van de Volkstuinen. Marc Landsheere en zijn echtgenote zijn daar bestuurslid van.

VREUGDE EN VERDRIET

Overlijdens

Het Zwaantje betreurt het overlijden van **Michel Vandebussche**, echtgenoot van Godelieve Vanacker, vader van muzikant Ivan Vandebussche en grootvader van muzikanten Klaas, Merel en Wout Vandebussche. Michel was vroeger nog actief als decorbouwer bij onze toneelkring. **Regina Handsaeme**, echtgenote van Freddy Decanck. Regina was verwant aan de familie Debusschere en al jarenlang een trouw lid van De Zwaan. Ze woonde in Itterbeek. **Albert Popelier**, weduwnaar van Maria Monstrey.

Het Zwaantje wil hierbij ook zijn blijk van medeleven betuigen aan de Kon. Harmonie De Burgersgilde die getroffen werd door het tragisch overlijden van muzikant **Jurgen Vansteelant**.

Geboorten

We zijn verheugd twee geboorten te mogen aankondigen bij muzikanten: **Dieuwke Van Hulle**, dochter van saxofoniste Gwen Vierstraete en Steven Van Hulle en **Sam Neiryndck**, dochter van euphoniumspeler Koen Neiryndck en Katrien Mathys.

Huwelijken

Muzikant **Koen Neiryndck** trad in het huwelijk met Katrien Mathys. Van harte proficiat.

LIDGELD

Het jaar loopt op het einde en dan spreken wij onze leden aan om hun lidgeld te vernieuwen. We hopen u alvast opnieuw te mogen opnemen bij onze 500 leden. Het lidgeld is ongewijzigd gebleven t.o.v. vorig jaar.

gewoon lidmaatschap: 10 euro

steunend lidmaatschap: 20 euro

erelidmaatschap: vanaf 40 euro

Het steunend lidmaatschap is ondermeer bedoeld voor cafés en zelfstandigen waar wij zaken mee doen. We garanderen een cafébezoek en bestellingen in het loop van het jaar.

Mogen we vragen om uiterlijk tegen 1 december over te schrijven op:

BE03 8334 2326 1584 van vzw De Zwaan.

We danken iedereen alvast van harte bij voorbaat. Wie betaalt door overschrijving krijgt zijn lidkaart met het Zwaantje van januari. In dit Zwaantje is een overschrijvingsformulier bijgevoegd.

WAT VOORBIJ IS

FANFARE OP VLAMOWEDSTRIJD

Onze fanfare moest op 21 oktober aantreden op de provinciale orkestwedstrijd van Vlamo. Het was de eerste grote opdracht voor onze dirigent Wouter Vercruysse. De voorbereiding verliep heel goed met heel goed bijgewoonde partiële repetities en de laatste vier repetities waren er telkens om en bij de vijftig muzikanten aanwezig.

Na het inspeelkoraal Blaenwern speelde ons orkest Scadawerth van Jan Bosveld en vervolgens Fjoer en Fidusje van Carl Wittrock. Na afloop had iedereen een goed gevoel. Aanwezigen in de zaal, waaronder gewezen dirigent Wim Belaen, waren positief over de uitvoering zodat we goede vooruitzichten mochten koesteren.

Na lang wachten was er om 19.30 u. de proclamatie en we waren heel verheugd toen





we onze fanfare hoorden afroepen met een eerste prijs met onderscheiding met 86,3%. Het is het hoogste percentage dat we ooit haalden op een provinciale wedstrijd. Onze fanfare behaalde dus de provinciale titel fanfare Uitmuntendheid en mag op 1 december naar het Lemmensinstituut in Leuven. De uren staan nog

niet vast. We hopen alvast om daar ook een knalprestatie neer te zetten.

De algemene teneur was dat we na een periode van wat zoeken, aftasten en elkaar leren kennen definitief van start gegaan zijn met onze dirigent. Het spreekt vanzelf dat hij glunderde op het podium toen de uitslag bekend gemaakt werd. De deelname aan het toernooi heeft ook duidelijke een positieve boost



tewegg gebracht. Hopelijk kunnen we die doortrekken naar onze volgende activiteiten.

FERVENTIS OP WEEKEND

Vrijdag 24 augustus 2012

Het was eindelijk zover. Twee jaar na onze trip naar “Recques sur Hem” gingen



we weer op weekend! Na eventjes vogelpiek te hebben gespeeld op de kaart van West-Vlaanderen werd leper gekozen als volgende bestemming. Vol enthousiasme en na een voor niet iedereen even lange nachtrust was het tijd voor een nieuwe belevenis...

Die vrijdagavond was een avond die voor sommige nooit vergeten zou worden. Aangekomen onze uitvalsbasis, De Iep, was het etenstijd. Na het eten werden de kamers verdeeld en een beetje later werden we beneden in ons lokaal verwacht.



Van daar uit gingen we rechtstreeks naar ons repetitielokaal iets verderop. Vol verwachting naar wat komen ging namen we plaats in het lokaal. Ondertussen werden de 2 Fiere Kalkoenen van de avond, Delphy en Silke, de keuken ingestuurd om een vuilniszak aan te doen. Na nog even de praktische regels overlopen te hebben en onze dooispullen klaar te hebben gezet, was het tijd om de zusjes geblinddoekt uit de keuken te halen. Tijd voor een tripje naar onze kust!

Nadat onze 2 meisjes buiten

plaats hadden genomen op de grond werd Ferventis verzocht om een concert aan zee te spelen, maar alles verliep niet zo vlekkeloos als gehoopt. Douches van water, zand, cola, paneermeel, bloem en andere niet zo smakelijke dingen waren de perfecte aanleiding om even de tandjes te poetsen. Toen werden de 2 vriendelijk verzocht een douche te gaan nemen terwijl we ondertussen onze laatste 2 leden verwelkomden. Na het nachtspel en verdeling van de "taken" voor het weekend. De "taken" moesten het hele weekend uitgevoerd worden. Wie dit niet deed verloor eerst zijn mes, dan zijn vork en mocht daarna op de grond gaan zitten. Als je werd betrappt terwijl je al op de grond zat moest je je bord omdraaien. Natuurlijk mocht je iemand die een stage hoger dan



jij stond uitdagen in bijzijn van Delphy, Vicky, Lore en Silke door eender welke opdracht of spel. Na het uitleggen van onze “taken” was het tijd voor een afsluitend potje Weerwolven.

Zaterdag 25 augustus 2012

Na gewekt te worden door een tenorsax was het hoog tijd voor wat ochtendgymnastiek. Met het liedje “Viva Ferventis” werd er een pasje gewaagd in het natte gras. De meesten gingen dan rechtstreeks richting douche om met propere voeten aan het ontbijt te verschijnen. Ondertussen werden de eerste straffen al uitgedeeld. ‘Doei mes, doei vork, doeï stoel, tot na het weekend!’

Aangezien we de volgende dag een concert moesten spelen was het tijd voor de traditionele weekendrepetitie. Tijdens de repetitie waren sommige ook verplicht om hun “taak” te



vervullen wat soms tot grappige en verwarrende situaties leidde.

Na het samenspelen was het tijd voor de eerste Ferventis-Olympics onder leiding van Silke en Lore. Water was dit jaar een rode draad in op weekend, zo bleek ook deze keer weer. Na het eerste spel, dat wat vroeger moest eindigen dan gepland, was het tijd voor een middagmaal van Fishsticks!

Met een volle buik en een iets wakkere bende jongelui werden we beneden op het grasplein verwacht voor een spelronde. Deze was bedacht door Vicky en Delphy, had als rode draad terug water en ook de eieren waren van de partij. We werden terug verdeeld in 3 groepen om het tegen elkaar te kunnen opnemen in verschillende sporten (waaronder touwtrekken en vogelverschrikker aankleden). Na veel gespetter, gevloek en een

5tal regenbuien werd de uitslag bekend gemaakt. De verliezers dropen met ei in het haar af naar de douches.

Omdat het maar bleef regenen werd er beslist om toch niet naar de Last Post te gaan. In plaats daarvan deden we de laatste spelletjes van the Ferventis-Olympics. Warempel bleef het tijdens de spelen droog en waren de weergoden ons de rest van de avond gunstig gezind.

Na het sporten was het etenstijd. Velen waren nu al naar grondniveau gezakt maar dat was buiten Ferre gerekend. De bedoeling was dat Delphy onze mascotte de rest van het weekend bij zich zou dragen en wie hem te pakken kreeg mocht terug op zijn stoel gaan zitten met mes en vork. Er was echter 1 regel: Ferre mocht niet worden afgepakt tijdens een spelactiviteit.

Na het laatste avondmaal was het tijd voor een potje quizen. We werden weer verdeeld in 3 groepen. Elke groep moest eerst een kapitein kiezen. Daarvoor moesten ze de eerste vraag (welke 3 provincies hebben dezelfde hoofdstad als hun provincienaam?) juist beantwoorden. De eerste die juist antwoordde, na het salamanderen (snel leegdrinken) van een beker water, mocht als eerste hun kapitein kiezen. Daarna was het tijd om een groepsnaam & kreet te bedenken. De 3 groepen waren: Barbarosz (bestaande uit Annelien, Marieke, Arne, Merel en Nele), Margies (bestaande uit Lisa, Steffie, Janneke, Lukas en Inge) en Coucoloeloes (bestaande uit Jaron, Klaas, Wouter, Valerie en mezelf). Dan was het tijd voor de rondes. Ronde 1: Beeldfragment. Tussenronde 1: de Muziekronde. Ronde 2: fotoronde. Ronde 3: roddelronde. Tussenronde 2: vertaling. Ronde 4: tikkende Tijdbom. Wegens tijdsgebrek werd tussenronde 3 overgeslagen. Ronde 5: lijstjesronde. Tussenronde 4: rebusronde. Ronde 6: Tekenronde en tot slot Ronde 7: FINALE!! (waar we een zeer interessant feit te horen gekregen hebben ☺). De quiz werd gewonnen door de Coucoloeloes met een overweldigende 87 punten, op de 2e plaats eindigden de Margies met 36 punten and last but not least eindigde groep Barbarosz met 23 punten.

Zondag 26 augustus 2012

's morgens in alle vroegte werden we terug gewekt door een welbekende tenorsax en opnieuw was het tijd voor een beetje ochtendgymnastiek. Enige nadeel? Het Regende! Velen onder ons bleven dus in hun bed liggen tot aan het ontbijt wat hun dus duur te staan kwam. Iedereen die boven was gebleven moest op de grond gaan zitten tijdens het eten.

Maar niet getreurd want om het was tijd om onze ouders te gaan ontmoeten in leper. We gingen op fotozoektocht! Gelukkig heeft de regen ons ook deze keer met rust gelaten. De groepen mochten we voor de laatste keer zelf kiezen en toen kreeg iedere groep een blad met foto's en



een uitleg over de wandeling. Met het fotoblad in de hand komt men door gans leper zullen ze wel gedacht hebben. En zo gezegd zo gedaan. Onderweg kwamen



we langs vele bekende plaatsen, waaronder de Menenpoort en de lakenhallen.

Op een bepaald moment hadden we zelfs de kans om een BV te spotten, jammer genoeg tevergeefs. Maar de honger begon na een tijdje aan de magen van onze Ferventissers te vreten. De afstand was ook niet niks en een tijdje later ging zelfs 1 groep op café. Na de fotozoektocht kwamen we terug bij de auto's om terug te keren naar de lep.

Terug in de lep was het middageten: Frietjes met Kip! Ook de afwas was weer niet niks, en de saxen/trompetten hadden de handen vol met de extra borden en bestek. Heel lang hebben ze echter niet moeten afwassen want het was tijd om ons om te kleden en naar leper te vertrekken voor het concert. Tijdens het concert begon het jammer genoeg terug te regenen. Ook kwam er op een gegeven moment een onbekende man achter de bassen zitten met zijn laptop. Blijkbaar moest hij dringende bankzaken regelen. Terwijl wij het beste van onszelf aan het geven waren zaten onze vaste supporters op het terras van een cafeetje te luisteren.

Na het concert was het weekend jammer genoeg afgelopen. Sommige keerden nog vlug eens terug naar de lep voor het laatste materiaal. Versleten maar voldaan keerden we onze auto's richting Lichtervelde voor de laatste week zomervakantie. Dat de volgende 2 jaar maar vlug voorbij zijn!

Tekst: Margo Delecluyse

Foto's: Inge Vanhoutte, Margo Delecluyse, Marleen Vanoverschelde

GESLAAGD EETFESTIJN

Het eetfestijn t.v.v. het gebouwenfonds op 30 september was bijzonder geslaagd. Niet minder dan 326 mensen schoven aan voor een stukje Ardeens gebraad. Iedereen was vol lof over de traiteur. Ook dank aan de vele personen die meehielpen aan de taartenbak!

De toneelkring in de
Gouden Boomstoet
te Brugge



De fanfare &
Ferventis in de
Folklorestoet



TONEELPRODUCTIE PER(R)ONGELUK

Half oktober zijn we halweg de repetities voor onze volgende toneelproductie en we zijn gelukkig om te zeggen dat we goed op schema zitten. Per (r) ongeluk



ervaren wij zelf als een stuk met dat 'ietsje meer'. Veel humor door de karikaturale figuren die hun opwachting maken, maar toch ook efkes 'bijten van ontroering' zonder melig te zijn.

Ook de mensen van de technische ploeg zullen in deze productie aan hun trekken komen. Zowel voor de decorbouwers als de mensen van licht en klank wordt per (r) ongeluk een ware uitdaging.

Het verhaal :

Naar aanleiding van een fikse ruzie met haar verloofde Dries (Sam Maertens), gooit Isabelle (Elke Vermeersch)

woedend haar dure verlovingsring over de ballustrade van het stationsperron. De ring komt terecht op perron 13, een braakliggend stuk terrein waar een paar illustere figuren huizen onder de bruggen van het station.

Dries gaat op zoek naar de ring en komt er in contact met de clochards van perron 13 : Achiël (Rudy Declercq) en zijn blinde broer Ronny (Bart Alliet), Rita (Christa Levecque) en Conny (Daisy Kyndt) en tenslotte Suzy (Liese Pollet) een hoogzwanger meisje dat daar op het eerste zicht niet echt thuis hoort.

De bewoners van perron 13 gaan uiteindelijk allemaal op zoek naar de ring, zij het dan met uiteenlopende doelstellingen. Wanneer ook Isabelle terug op het toneel verschijnt om haar ring te komen zoeken en twee politieagenten (Hedwig Maertens en Eva Pollet) plus een ambtenaar van de jeugdbescherming (Petra Vandesande) de gebruikelijke routine op perron 13 komen verstoren, neemt het verhaal onvoorspelbare wendingen.

Per(r) ongeluk is een romantische komedie die bij wijlen ontroert, maar ook vaak spannend of heel grappig is.

Reden genoeg dus om tijdig kaarten te bestellen. Kaarten in voorverkoop (7 euro) zijn vanaf 26/10/2012 verkrijgbaar bij Wouter en Petra Decaluwé-Vandesande, Marktstraat 14 (na 18 uur) tel 0486/722291 - 0486/623061 of bij de acteurs en medewerkers.



Speeldata :

Zat 24/11/2012 - 20 uur

Zon 25/11/2012 - 15 uur

Zat 01/12/2012 - 20 uur

Zon 02/12/2012 - 18 uur

Zat 08/12/2012 - 20 uur

Zon 09 /12 /2012 - 15 uur

Vrij 14/12/2012 - 20 uur

Zat 15/12/2012 - 20 uur

Zat 22/12/2012 - 20 uur

We zijn gelukkig om, ondanks de brand, u verder in onze eigen zaal de Zwaan te kunnen ontvangen, zij het mits een paar kleine aanpassingen. De entree bijvoorbeeld wordt nu gewoon gemaakt via de ingang deur van de zaal , daar waar de mensen vroeger via het café binnen kwamen. We verliezen daar wel enkele zitplaatsen door, maar die kunnen worden gerecupereerd door de extra voorstelling. (9 ipv 8)

WIJNACTIE

Na het grote succes van vorig jaar is het logisch dat we dit jaar opnieuw een wijnactie organiseren. Gezien de positieve reacties op de wijn die we aanboden vorig jaar bieden we dan ook hetzelfde gamma aan. Het zijn Bordeauxwijnen van het huis Grand Plantier.

	Fles	doos (6)
Premières côtes de Bordeaux 2009 (rood)	7,00 €	39 €
Premières côtes de Bordeaux 2009 (rood op eik)	8,50 €	48 €
Bordeaux Blanc sec 2011	7,00 €	39 €
Bordeaux Rosé 2011	7,00 €	39 €
Premières côtes de Bordeaux blanc 2010 (likeur)	8,00 €	45 €
Loupiac 2010(likeurwijn)	8,50 €	48 €
Loupiac 2009 (likeurwijn op eik)	10,50 euro	60 €

Overschrijven kan op rekeningnummer: BE79 8335 2272 0233 van vzw De Zwaan. De opbrengst gaat naar de werking van de fanfare. Bestellen kan op vzwdezwaan@gmail.com . Voor meer info kan u bij Koen Neiryck terecht.



CECILIAFEEST

Vrijdag 2 november

Rondgang Klein Muziekje en Trommelkorps

Zondag 3 november

15.00 u. Eucharistieviering

16.00 u. Optocht naar stationswijk

20.00 u. Avondfeest

Feestmaal met Cocq au Vin

Gezellig samenzijn met dj Jeffrey

Zondag 4 november

14.00 bezoek Klein muziekje aan diverse leden

Wie wenst deel te nemen aan de Cecilia maaltijd dient voor 30 oktober 15,00 euro over te schrijven op het rekeningnummer van vzw De Zwaan BE03 8334 2326 1584. Actieve leden betalen 5,00 euro. Stuur voor de zekerheid ook nog een mail naar francky.vens@telenet.be.

CD BRASSBAND LEIELAND

Brassband Leieland heeft een eerste cd uit 'Fire in the Sky'. Er spelen een vijftal muzikanten van bij ons op mee. Het resultaat mag er zijn zodat we deze cd zeker willen aanprijzen. Geïnteresseerden nemen best contact op met Arne Cools. (arne_cools@hotmail.com). De Brassband staat onder leiding van gewezen Lichterveldenaar Wouter Loose.

AANWEZIGHEDEN DERDE KWARTAAL

In totaal waren er 11 repetities met meest aanwezigen op 7 september (44) en het minst op 13/7 (16). Gemiddeld waren er 34,9 muzikanten aanwezig. Ingeschreven muzikanten: 67.

11 aanwezigheden: Marc Landsheere

10 aanwezigheden: Karlo Vandewalle, Francky Vens, Cindy Mahieu, Roel



Vandecappelle

9 aanwezigheden: Luc Haeghebaert, Bart Devoldere, Willy Delodder, Nele Sinnaeve, Klaas Vandenbussche, Margo Delecluyse, Inge Debusschere, Arne Vens, Magda Verpoort, Marleen Vanoverschelde, Delphy Denoo, Silke Denoo, Dirck Demeyer, Jaron Goeminne

8 aanwezigheden: Wouter Vens, Anne Debusschere, Lore Tytgat, Jan Tytgat, Sibren Vercruyssen, Ivan Vandenbussche

7 aanwezigheden: Inge Vanhoutte, Delfine Snaet, Wout Vandenbussche, Eva Dumon, Vicky Denoo, Steffie Vens, Ludwig Delecluyse, Patrick Mylle

6 aanwezigheden: Bjorn Decoster, Marieke Gunst, Hade Cools, Koen Gunst, Stephanie Verhaeghe, Lisa Tytgat, Alex Vandecappelle

WELKOM

Soren Brassart, een vriend van onze dirigent, heeft de euphoniumpupiter vervoegd. We heten hem van harte welkom en hopen dat hij zich gauw thuis voelt bij onze fanfare.

BOEK VLAMO

Vlamo brengt binnenkort een boek uit over harmonies en fanfares in Vlaanderen met de titel 'En avant Marche!'. Er is een historisch luik aan verbonden en ook een actueel luik met ondermeer foto's van topfotograaf Stephan Vanfleteren. Er zijn ook foto's opgenomen uit het archief van De Zwaan. Op de kaft staat zelfs een foto van trommelaar Marcel Bulckaert. Het boek kan besteld worden op de website www.uitgeverijkannibaal.be met de kortingscode VLAMO en dit vanaf 21/11/2012. De prijs is 40 euro met gratis thuislevering.

Er is ook een tentoonstelling gekoppeld aan dit boek. Ze zal lopen in het huis van Alijn te Gent en dit vanaf 22 november. Ook hier zal materiaal te zien zijn uit ons archief..

HISTORISCH HOEKJE

De foto op de volgende pagina werd gemaakt eind jaren '30, wellicht op één van de talrijke maandelijkse uitgangen van de fanfare. Iedere maand

werd een wijk bezocht waarbij de leden-herbergiers vereerd werden met een serenade. Deze foto werd genomen aan café Drie Koningen op de hoek van de Nieuwe Veldstraat en de Hoogwielkestraat aan het Kerkhof. De uitbater was Emiel Desmet. Dit lokaal was lange tijd een café dat bezocht werd door de Burgersgilde maar dit veranderde na de affaire “Charletje Cock” in 1936 toen die zich afscheurde van de Burgersgilde na de stemming voor een nieuwe gemeentesecretaris. Café Drie Koningen was het lokaal van de nieuwe partij die Charles Decock opgericht had. Uitbater Emiel Desmet kocht dan ook niet langer een lidkaart van de Burgersgilde maar wel van De Zwaan.

Op de foto herkennen we ondermeer:

Achiel Vergote, Maurice Vanoverschelde, Achiel Vens (klarinet), Gaston Delodder, Albert en Godfried Vanoverschelde.

We zijn nog op zoek naar de naam van de trommelaar die op de foto staat. Is er iemand die er enig idee van heeft wie dat zou kunnen zijn? Trommelaars in die periode waren onder andere Marcel en Raf Desender, Marcel Bulckaert,



De Zwaan en De Burgersgilde luisteren gemeenschappelijk de eerste steenlegging op van het nieuwe wooncentrum van Tordale in de Statiestraat 177 (22 augustus).



ZETELGERAAMTEN, modern en primitief



ZETELS VENS

bvba

Stegelstraat 95 - 8810 LICHTERVELDE

telefoon 051/72.24.42 - Telefax 051/72.63.48

Aan- en afvoeren van grond
Aanleggen van parkings
Nivelleringswerken
Leveren en plaatsen van
septische putten
Graven van funderingen

Yvan Vancraeyenest

Molenlaan 21
8810 LICHTERVELDE
tel. 051/72.49.31
GSM 0475/42.13.65

e-mail: yvan.vancraeyenest1@skynet.be



computer defect ? problemen met internet ?
netwerk functioneert niet ? printer drukt niet af ?
virus op de pc ? windows loopt vast ?
harde schijf gecrasht ? computer verouderd ?

bel naar: 051 / 72 43 50

zwevezelestraat 15, 8810 lichtervelde

Rik Dedene & Fabienne Delecluyse
Uit Sympathie



geboorte
huwelijk
jubileum
communie

coussement **druk** | ontwerp

koolskampstraat 16 • lichtervelde • tel. 051.72.23.41
fax 051.72.61.46 • drukkerij.coussement@scarlet.be



KBC
KB - ABB - CERA

bierhandel
Verhelle



DrankMart

Industriestraat 26
Ichtegem
(051) 58 21 72



Brasserie - Tea-room - Grill
De Rijsseldemolen 1766

Pittemstraat 62, Ardoorie - Tel. 051/46 44 00

*Elke dag van harte welkom vanaf 10u30
uitgezonderd op vrijdag vanaf 18u*

Elke donderdag
Hutsepot-avond à volonté - 12,50 euro p/p